

// מרגישה: מיכל רוזנר, מנכ"לית "יוצרים סביבה" //

התחיל



אור ראשון

היוצרת: רחל גבירצמן, ציירת ובעלת סטודיו לאמנות בבית שמש

בוקר חדש, זרימה מתחדשת, נשמה רחוצה חוזרת אלי ותקווה טהורה מתעוררת.



להתמלא בטוב

היוצרת: אילה מורי, מורה לאמנות ואמנית רב תחומית בעיני כל סימני החג מסמלים התחדשות והתחלות מבטיחות.

הרימון מלא בגרעינים ומסמל שפע זכויות. את המובייל הזה פיסלתי בחמה, והוא מפתח בי מחשבה וכמיהה להתחיל להתמלא בטוב בכל פעם מחדש.



להתחיל מראשית

היוצרת: רבקי גוטליב, ארטיגו אמנית ופסלת בנייר וברזל

המייצב הזה עשוי מ...גלגולי עיתון. זוהי יצירה ייחודית ומרתקת מחומר ממוחזר. המייצב הוא גדול: קוטר 40 ס"מ וגובהו 60 ס"מ, והוא מסמל בעיניי התחדשות והתחלות חדשות.

תמיד אפשר ליצור שוב מחדש. כל סוף מסמל גם התחלה חדשה, וגלגל חוזר בעולם. כיהודייה יוצרת אני מאמינה תמיד ב"להתחיל מחדש", מבראשית - אותיות שיתברא. בורא העולם מחדש בטוב את העולם כל הזמן. שנה טובה ומתוקה לכולן!



תחילת מעשיך

היוצרת: רבקי רוקח, 'פסטורל' אשדוד

אני אמנית בנשמת, עוסקת בהפעלות, סדנאות וקישוטי קיר לבתי ספר. התרפיה שלי היא לצייר. כשיש לי השראה או רגש מסוים אני אוהבת לשפוך את זה על הקנבס וליצור. הציור הזה מבטא חידוש יום יומי.

ציירתי אותו לקראת היום הגדול של 'תחילת מעשיך'. היהודי עומד ומתפעם למול הגודל של 'כבודו מלא עולם'!



קטיף רימון

היוצרת: מלכה שלהיים, ציירת ובעלת סטודיו לציור בירושלים

איזו התחדשות יש בקטיפת רימון מהעץ שמול החלון! מה רבו מעשיך השם.

לפני שנים רבות, כאשר הצעיר בבניי היה ילד קטן, צילמתי אותו מנסה לקטוף רימון מהעץ בגינה שלנו. מאז הוא גדל, והיום הוא לומד בישיבה גדולה, אבל התמונה הזו הפכה למודל ומקור לגרסאות חדשות של הסצנה. ברוך השם ניתן לראות במספר בתיים של הלקוחות שלי.



תשליך

היוצרת: עטי ברקלי, ציירת בעלת סטודיו בירושלים

ציור אבסטרקט המבטא בעיניי את היכולת המופלאה שנתן בורא עולם לברואיו להשליך מעליהם את הטעויות, המשגים והחטאים ולהתחדש ברוח חדשה וטהורה. שנזכה כולנו, אמן!

עזוב נא

היוצרת: אסתר אברמוביץ-שטרנברג, ירושלים.

אחד הפיוטים בסליחות הנאמרים בעשרת ימי תשובה והמזעזעים כל לב, הוא הפיוט "עזוב נא בן אדם..." האויר בתמונה מתאר את מנהג הכפרות. הנהוג בעשרת ימי תשובה: "זאת חליפתי זאת כפרתי..." זה הזמן לעזוב את החטא ולהתחדש בנשמה נקייה. (המלצה גם לנשים: שווה לקרוא את הפיוט מתוך הסליחות...)

